

Lyngby Biograftheater (1908-1929)



Biografen i 1920. Billede fra Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, fotografen er ukendt

På Jernbanevej i Kgs. Lyngby lå engang Hotel Rustenborg, der hvor ejerforeningen Rustenborg nu ligger. I 1907 fik filmpioneren Søren Nielsen (1853-1922) lov til at vise korte film i hotellets festsal – han kaldte det et "Biorama-Teater". Han havde oprettet tilsvarende teatre på Jægersborg Allé og Strandvejen. Denne løsning holdt dog ikke længe. På hotellets grund blev der nord for hovedbygningen og ud til Jernbanevej derfor i 1908 opført en noget primitiv biografbygning. Der var tale om en træbygning, men dog med en tempellignende facade. Bygningen var tegnet af arkitekt W. Olsen og rummede 120 pladser. Biografen moderniseres og gennemgik en mindre ombygning i 1921.

Efter Søren Nielsens død, overtager sønnen Albert Nielsen bevillingen. Han dør dog kort tid herefter, hvorfor enken, Helga Nielsen i 1924 overtager bevillingen.

Biografen skifter navn til Lyngby Biograf i 1925.

I hele dette teaters levetid blev der vist stumfilm, idet talefilmen først kom til landet omkring år 1929. Der var således musikledsagelse i form af en pianist som spillede diverse numre gennem hele forestillingen. Biografen havde en fast pianist – Haagen Sparre som efter sigende var meget omhyggelig med at udvælge musiknumre, så de passede til filmens handling.

En søndag var han blevet syg og en afløser blev i hast fremskaffet. Afløseren tog det ikke så nøje med om musikken passede helt til handlingen. Det forlyder, at pianisten således til en begravelsesscene i en Selma Lagerløf film lystigt spillede ”Han er så sød så sød den lille Jensen” i stedet for noget mere dystert.

Film kunne brænde i 1920’erne og en aften gik der ild i filmen ”Syndens Gade”. Den var på 4 spoler og spole 3 og 4 udbrændte helt. Forestillingen måtte derfor aflyses og publikum fik pengene tilbage

Biografen lukkede i 1929, angiveligt i forbindelse med åbningen af Kino Teatret på Lyngby Torv. Bygningen blev efter lukningen af biografen anvendt til beboelse og butik. I begyndelsen af 1930’erne blev hele bygningen nedrevet. På samme adresse opstod i 1938 Bio Lyngby eller Lyngby Bio som den hed i begyndelsen.